

Ειρήνη (Smírom στη γλώσσα των Ρομά)

Τόσο στον κόσμο όσο και σε κάθε κοινότητα πρέπει να έχουμε ειρήνη. Όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται τις ίδιες ανάγκες, και υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να κάνουμε την κοινότητα μας ειρηνική και να εξαπλωθεί αυτή σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειαζόμαστε πάντα μια μεγάλη ομάδα για να κάνει τη διαφορά. Οι μικρότερες ομάδες μπορούν να κάνουν την αλλαγή και να ακολουθήσουν και άλλες.

Ένα πράγμα που πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ενός ειρηνικού κόσμου και μίας κοινότητας είναι η αγάπη. Όταν λέμε στους άλλους τι να κάνουν για να κερδίσουμε εμείς κάτι, αυτό φέρνει τσακωμούς μεταξύ μας. Θα πρέπει να ακούμε τις απόψεις των ανθρώπων, να προσέχουμε αυτά που λένε, δείχνοντάς τους αγάπη. Ο καθένας θα έχει τη δική του γνώμη. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι απόψεις τους, πρέπει να σεβαστούμε αυτό που λένε, ακόμα και όταν δεν συμφωνούμε με τις απόψεις τους. Πρέπει, επίσης να βλέπουμε και τον καλό τους εαυτό, όχι μόνο την κακή πλευρά τους.

Ένα άλλο πράγμα που νομίζω ότι πρέπει να γίνει για την ειρήνη είναι να μην απειλούμε τους ανθρώπους, αλλά να τους σεβόμαστε και να τους φροντίζουμε. Αυτός είναι ένας ειρηνικός τρόπος για να ζήσουμε. Όλοι οι άνθρωποι θα έχουν τις απόψεις τους σχετικά με ορισμένα θέματα και θα πρέπει να ακούμε τις ιδέες τους.

Στο σημερινό κόσμο, κάθε άνθρωπος θα πρέπει να αγαπάει τους συνανθρώπους του, ακόμη και αν αυτοί είναι διαφορετικοί. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν και θα πρέπει να αφήνουν και τους άλλους να ζουν πάρα πολύ. Όταν δεν αγαπάμε τους ανθρώπους και δε σεβόμαστε αυτά που λένε, τότε κάνουμε διακρίσεις και φερόμαστε βίαια. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους, η καρδιά μας ζει πολύ ειρηνικά.

Το πιο σημαντικό πράγμα που θα βοηθήσει πολύ την ειρήνη στον κόσμο και στις κοινότητες είναι να ζουν οι άνθρωποι απλά και ειρηνικά. Κανείς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη βία για να λύσει τα προβλήματά του. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι επειδή το θέλουν άλλοι άνθρωποι.

Ένα άλλο πράγμα που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι οι άνθρωποι να ζητούν συγγνώμη και να μην εκδικούνται. Οι άνθρωποι τυφλώνονται από το μίσος και κάνουν κακό στους άλλους. Δεν έχει σημασία σε ποιο τόπο ζούμε, σε ποια θρησκεία πιστεύουμε ή αν έχουμε διαφορές στον τρόπο που μεγαλώνουμε. Είμαστε όλοι άνθρωποι.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο και στις κοινότητες. Νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να ξεκινήσουμε για να κάνουμε τις κοινότητές μας καλύτερες για αυτόν τον κόσμο. Δεν πειράζει αν οι αλλαγές θα είναι μεγάλες ή μικρές. Αν προσπαθήσουμε και κάνουμε μια αλλαγή τώρα, τότε μπορούμε να αλλάξουμε τις κοινότητες προς το καλύτερο. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον και στην ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Ταξιαρχούλα Κωνσταντίνου

ΣΤ΄τάξη

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας