

«Κάθε άνθρωπος πρέπει να φέρει με ασφάλεια στην δική του πατρίδα, να έχει το δικό του σπίτι, όπου θα φέρει με τους γονείς και τα αγαπημένα του πρόσωπα, να χαιρετά τα αγαθά που προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός και να τον σεβούνται, συνάνθρωποί του.

Όλα αυτά δεν ισχύουν για τους πρόσφυγες. Οι συγκεντρώσεις και οι κόλποι τους αναγκάζουν να αφήσουν την πατρίδα τους και όσους αγαπούν, για να σώσουν τη ζωή τους. Κινηγημένοι πολλές φορές και λόγω της καταγωγής τους, της φυλής τους, της θρησκείας τους ή των ιδεών τους αναζητούν ένα σπίτι και μια πατρίδα. Αν καταφέρουν να ξεφύγουν σε μια άλλη χώρα, συναντούν και εκεί μεγάλες δυσκολίες. Ποιος θα τους ανοίξει την πόρτα και θα τους δώσει δουλειά; Πώς θα τους καταλάβει, όταν μιλάει άλλη γλώσσα; Θα ενδιαφερθεί το κράτος για τα προβλήματα τους; Γράψε τη γνώμη σου για τα προβλήματα των προσφύγων και τι πρέπει να γίνει για να λυθούν.

Η ζωή μας σήμερα είναι αρκετά δύσκολη έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, όπως η ανεργία, η αριβεία και πολλά άλλα. Αυτά τα προβλήματα προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε και να ζήσουμε όσο το δυνατό γίνεται στη χώρα μας, σκεπτόμενοι και τα θετικά στοιχεία που έχουμε στη ζωή μας, όπως ότι ζούμε με ασφάλεια στην πατρίδα μας έχουμε το δικό μας σπίτι και γύρω μας βρίσκονται οικεία και αγαπημένα μας πρόσωπα.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι, οι πρόσφυγες που εκτός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί έχουν πολλά περισσότερα και δυστυχώς δεν έχουν τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν στην δική μας ζωή.

Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται ξαφνικά σε μια ξένη χώρα, αναγκάζονται δηλαδή να γίνουν πρόσφυγες, επειδή στην πατρίδα τους ίσως να είχε ξεσπάσει πόλεμος και κινδύνευε η ζωή τους. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έφυγαν γιατί στη χώρα τους υπήρχε μεγάλη ανεργία με επακόλουθα τη φτώχεια και την πείνα. Δυστυχώς όμως αυτό που αντιμετωπίζουν με τον ερχομό τους είναι ότι βρίσκονται σ' αυτό το νέο

κόρο, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, ανεπιμέτρητο. Με μια καινούρια πράξη
τις πόρτες που ίσως κρύβει γι' αυτούς δυστυχία και όχι την ευτυχία που
ανεπιμέτρηταν όταν κρατούσαν την πατρίδα τους.

Βρίσκονται χωρίς σίτιση, χωρίς δουλειά, συντροφιά μ' ένα αβέβαιο μέλλον
αλλά και μ' ένα τραγικό παρόν.

Ανεπιμετρώζουν το παροιακό, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι,,
τους, τους εφορίζουν σ' ένα σκληρό περιθώριο, θεωρώντας τους ξένους και κακοποιά
στα χείρα.

Ο αγύνατος για την καθημερινή τους επιβίωση είναι δύσκολος, αφύεχτος
να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα, τόσα βιοποριστικά όσο και
συναίσθηματικά. Όταν φτάνεις σε μια χώρα και περνάσεις αλλά δε γνω-
ρίζεις τη γλώσσα για να ζητήσεις φαγητό για σένα και την οικογένειά σου
πώς θα αισθανθείς; Όταν θα κρυφτείς και δε θα έχεις κάπου να κρυφ-
θείς πώς θα νιώσεις; Όταν θέλεις να δουλέψεις, να δημιουργήσεις, αλλά κανείς
δε σε παίρνει στη δουλειά σου σε τι κατάσταση θα είσαι; Ήδηφα σαν ίδια
μ' αυτούς τους ανθρώπους. Θα νιώσεις απελπισμένος, δυστυχισμένος και αβί-
θνος.

Κατά τη γνώμη μου τα προβλήματα των προσφύγων είναι, υπαρκτά και
σημαντικά και μόνο με τη βοήθεια και την κατανόηση όδων μας μπο-
ρούν να θυθούν.

Πρώτα απ' όλα το κράτος πρέπει να τους εξασφαλίσει τροφή και στέγη
μέχρι να καταφέρουν να βρουν μια δουλειά. Ακόμη να ενδιαφερθεί για τη
μόρφωση των παιδιών με ειδικά σχολεία που θα τα βοηθήσουν να μάθουν γρή-
γορα την καινούρια γλώσσα. Επίσης απαραίτητη είναι η δική μας βοήθεια, αρ-
χικά πρέπει να τους εμπιστευόμαστε και να τους δίνουμε δουλειά. Να τους
αγκαλιάσουμε αντί να τους φερόμαστε παροιστικά, να προσπαθήσουμε
να τους καταλάβουμε και να τους χυριστούμε. Τότε είναι αδύνατο σίγουρα
ότι θα τους αγαπήσουμε όπως θα μας αγαπήσουν και εσείς. Θα μάθουμε
πράγματα από αυτούς για τη χώρα που ζούσαν, για τον πολιτισμό τους, για
τους λόγους που τους ανάγκασαν να έρθουν στη χώρα μας και τότε θα
καταφέρουμε να συνυπάρχουμε μαζί τους ειρηνικά, αφού και αυτοί θα

έχουν μάθει να σέβονται τη χώρα μας, τους νόμους μας και το δικό μας πολιτισμό.

Γι' αυτό προτείνω να δώσουμε μία ευκαιρία στους πρόσφυγες που είναι συμπαθητές μας ή γείτονες ή άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν για μας. Η άποψή μου είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα μας εκδηλώσουν ευχαρίστηση και με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσουμε σημαντικά στο να διευθύνουμε αρκετά από τα προβλήματα τους.

Παύλος Τσιανεζής

17^ο Δ. Σχ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Παύλος Τσιανεζής (27' τάξη)
Δ/ση: Κορυνηών 42
18755 Κερκυρα
ΤΗΛ. 210 4008274